

Mei rit - WW2 Memorial Operation Market Garden

door Luuk - 30 mei 2019

Deze rit werd gereden op dinsdag 28 mei 2019, de dag dat het openbaar vervoer staakte en er veel files werden verwacht.

Bij het ontwaken die ochtend hoorde ik de regen op het dak roffelen. Dat wordt dus een fijne dag: in de regen in de file staan! Maar meestal valt het in werkelijkheid allemaal wel mee en zo ook deze keer. Het was vrij rustig op de weg en dan ook geen meter file gehad. En de regen was niet noemenswaardig.

Veel SkyRiders hadden blijkbaar zin in een mooie rit en ruim twintig motoren stonden te pronken aan de start.

Na het nuttigen van de koffie met appelgebak werd het tijd om de motoren aan te trappen. Al snel werd de pont over de Maas bereikt om over te steken naar Oijen. Dan verder langs de Maas in oostelijke richting naar Grave. Wat een ongelooflijk mooie rit.



Met de pont over de Maas

Maar we mochten nog verder langs de noordelijke oever van de Maas. Langs het bevrijdingsmuseum in Groesbeek en dan even gestopt bij het "Canadian War Cemetery". Indrukwekkend! Dan verder over landelijke weggetjes naar Nijmegen en dan over de Waalbrug naar Lent. Om bij restaurant De Altea te komen, moeten we nog een nieuwbouw wijk door. De weg langs de Waal is sinds een paar jaar verboden voor gemotoriseerd verkeer.

Het restaurant ligt mooi aan de Waal en de uitsmijters en kroketten op brood vonden gretig aftrek. Na de lunch weer verder langs de Waal naar Andelst en dan noordelijk naar Randwijk. Langs de oevers van de Neder-Rijn richting Arnhem. Dan een stukje "creatief door Arnhem" en dan in noordelijke richting naar Oosterbeek.



Canadian war cemetery

Er werd nog een bezoek gebracht aan de Airborne begraafplaats en dit was wederom indrukwekkend. Dan verder in oostelijke richting naar Wolfheze, waar een monument staat ter nagedachtenis aan de landing met zweefvliegtuigen tegen het einde van de oorlog.

We lagen wat achter op schema, dus werd besloten om deze rit in Wolfheze te beëindigen. Nog een uurtje naar huis rijden en nog steeds zonder file.

Peter had er weer een schitterende rit van gemaakt en ik sta er nog steeds van te kijken hoeveel schitterende wegen Nederland rijk is.



Met de pont over de Maas